

3.1.2 Marsepeinen neuzen

Bakkerij Borsboom in de Haagse vruchtenbuurt is al zeventig jaar een Haags begrip. De bakkerij werd in 1936 opgericht door Henk Borsboom, op de hoek van de Sterappelstraat en Pipelingstraat. Hij begon de bakkerij in een garage bij zijn huis. In de loop der jaren werd het woonhuis voor een deel bij de groeiende zaak getrokken. De groei werd tijdelijk de kop ingedrukt door de oorlogsjaren. De Tweede Wereldoorlog bracht moeilijke tijden voor bedrijven, omdat veel producten niet meer te krijgen waren. "In de oorlog namen mensen veelal zelf hun ingrediënten mee en dan werd er hier brood van gebakken", weet medewerkster Loes, die al dertig jaar bij Borsboom werkt, te vertellen. Na de oorlog ging het in een rap tempo steeds beter met de banketbakkerij. Borsboom werd in de Haagse regio steeds meer bekend en gewaardeerd. In de eerste helft van de jaren zeventig namen Henks zoon Chris de banketbakkerij over. Bij gebrek aan een opvolger uit de familie werd de zaak in 2001 overgedaan aan Mark Langeree, die al in de zaak werkte. De overname ging niet geheel vlekkeloos, herinnert Mark zich. "De dag voordat ik de zaak overnam was het Oudejaarsdag. Door vuurwerk is de bakkerij gedeeltelijk in de brand gevlogen." De energieke bakker liet zich echter niet kisten en zijn reactie achteraf is typerend voor zijn positieve houding. "Het was efftjes schrikken en toen er weer keihard tegenaan!" zegt hij nuchter.

'Als broekie van zestien' begon Mark bij banketbakkerij Borsboom. Hij werkt nu 28 jaar in het bedrijf, dat in die tijd grote veranderingen heeft ondergaan. Diverse verbouwingen, modernisering van de werkwijze in de bakkerij en een steeds groter accent op catering zorgen ervoor dat de specialistische bakkerij ook tegenwoordig nog kan bestaan. "Toen ik hier als leerling begon hadden we twaalf verschillende soorten hapjes, nu hebben we er tachtig. We zijn daar echt ingegroeid." Mark vertelt hoe de bakkerij ooit met het maken van hapjes is begonnen op verzoek van zuivelfabriek Mencken van Grieken, waarvan de 'Wassenaarse' eigenaar graag deftige feestjes organiseerde. Het bleek een goede zet.

